



Ishøj Kommunes Velfærdspolitik

Forord: Borgmesteren har ordet

I Ishøj ønsker vi at skabe gode livsbetingelser for alle. Livsbetingelser der gør, at alle børn, unge og voksne uanset alder og udgangspunkt har gode muligheder for at leve det liv, de ønsker. Vi tror på, at dette skaber den bedste livskvalitet for den enkelte.

I Ishøj har vi fokus på velfærd igennem alle livets faser, og derfor omfatter Velfærdspolitikken alle borgere i kommunen. Velfærd er et vigtigt fundament i vores samfund, og med det udgangspunkt har vi en særlig opgave i forhold til at støtte de borgere, som har behov for hjælp – hjælp til at udvikle egne ressourcer eller særlig omsorg, når livet kræver det.

I Ishøj finder vi løsninger i fællesskab. Vi tager os af hinanden, og med denne medmenneskelige indstilling bidrager vi til den særlige Ishøj-ånd. Det er vores ønske, at dette særlige fællesskab går igen i Velfærdspolitikken. Vores velfærd er noget, vi skaber sammen.

Med venlig hilsen

Borgmester
Ole Bjørstorp

Indledning

Ishøj Kommunes Velfærdspolitik er en af kommunens seks hovedpolitikker. Med vores Velfærdspolitik ønsker vi at skabe en fælles retning for, hvilken vej vi ønsker at bevæge os på velfærdsområdet. Politikken er værdibaseret og har til formål at sætte rammer for vores arbejde og skal dermed også fungere som udgangspunkt for udvikling af strategier, handleplaner og projekter på området.

Velfærdspolitikken er skabt med input fra Ishøj Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Handicaprådet, Udsatterrådet, Seniorrådet, foreningslivet, interesseorganisationer, brugere af tilbud på området samt ledere og medarbejdere, der til daglig arbejder på velfærdsområdet.

Hvad er velfærd i Ishøj?

I Ishøj er velfærd et fælles ansvar, hvor vi tænker i helhedsorienterede løsninger på tværs af organisationen og lokalsamfundet. Vi ønsker, at sætte borgernes ressourcer mest muligt i spil. Det betyder også, at vi behandler borgerne forskelligt for at sikre, at alle har mulighed for at leve et godt liv.

Ved velfærd forstår vi en tilstand præget af tryghed, velbefindende og udfoldelsesmuligheder både for den enkelte, fællesskaberne og for kommunen som helhed. Muligheden for at kunne leve det liv, som man ønsker, forudsætter trivsel både fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det gode liv er, ligesom der findes mange svar på, hvad livskvalitet er. Det afgørende er, at vores velfærdssystem skaber gode muligheder for alle kommunens borgere.

I Ishøj handler velfærd om mennesker, om medborgerskab og relationer, og det handler om at skabe løsninger lokalt. Vi understøtter, at mennesker mødes i meningsfulde fællesskaber og netværk, da vi tror på, at det danner grobund for sundhed, trivsel og livskvalitet. Velfærd er nemlig langt mere end det, som kommunen kan tilbyde i form af ydelser til borgerne. Vi skaber det gode Ishøj sammen – borgere, frivillige, lokale kræfter, familier og medarbejdere. Alle parter er vigtige, og ingen kan gøre det alene.

Velfærdsområdet er bredt og dækker også over dagtilbuds- og skoleområdet, men dette er beskrevet i en selvstændig Børne- og Ungepolitik.

Velfærdspolitikken omfatter følgende områder:



Vision

I 2025 er borgere i Ishøj blandt de borgere i Danmark, som oplever den højeste livskvalitet.

Pejlemærkerne er:

- At folkesundheden i Ishøj forbedres både i forhold til fysisk, psykisk og social sundhed
- At alle i Ishøj har mulighed for at udvikle og udfolde deres ressourcer
- At Ishøjs ældre borgere i højere grad opretholder evnen til at klare sig selv og dermed lever gode og værdige ældreliv

Det betyder, at vi skal skabe rammer for gode livsbetingelser for alle i Ishøj. Rammer der giver mulighed for frihed og for at være livsduelige og aktive medborgere. Rammer hvor der er fokus på værdighed og fællesskab samt retten til at bestemme over eget liv.

Sundhed for alle

Sundhed handler om at trives både fysisk, psykisk og socialt, og sundhed skal dermed være medvirkende til at skabe frihed til og mulighed for at leve det liv, som den enkelte gerne vil.

I Ishøj ønsker vi at skabe de bedste rammer for borgernes sundhed. Det betyder, at vi både har fokus på de almene og generelle sundhedsindsatser som eksempelvis sundhedspleje og tandpleje og på at sikre, at der er sunde rammer og muligheder de steder, hvor borgerne færdes. Herudover har vi fokus på de mere specifikke tilbud til særlige målgrupper.

Vi vil arbejde for at løfte sundheden for de borgere, som har størst behov. Det vil vi for at skabe mere lighed i sundhed, så færre rammes af kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme.

Rammer er imidlertid ikke nok til at forbedre folkesundheden i Ishøj. Hvis vi ønsker at øge middellevetiden og sikre bedre leveår for alle, så kræver det også, at den enkelte selv tager ansvar og er opmærksom på egen sundhed.



Alle har ressourcer

Det er en forudsætning for den enkeltes oplevelse af livskvalitet at kunne mestre dagligdagens gøremål, indgå i sociale relationer og håndtere de forskellige udfordringer, som en almindelig hverdag byder på. For mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser som eksempelvis handicap eller psykiske lidelser kan dette være svært, ligesom der også kan være udfordringer i forhold til at nyde og gøre brug af de mange tilbud og oplevelser, som Ishøj har at byde på.

I Ishøj betragter vi alle mennesker som værdifulde, og vi tror på, at alle har ressourcer, som kan komme til gavn både for den enkelte og det omkringliggende samfund. Alle skal derfor have mulighed for at udfolde deres ressourcer og tage ansvar for sig selv og sine nærmeste. Derfor har vi fokus på at yde støtte, så alle har mulighed for at tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet.



Et godt og værdigt ældreliv

I Ishøj ønsker vi at bidrage til, at alle ældre lever gode og værdige ældreliv. Det betyder, at vi har fokus på, hvordan vi meningsfuldt kan støtte den enkelte ældre i at kunne leve det liv, som de ønsker. Rehabilitering er et gennemgående fokus i den støtte og hjælp, der tilbydes i Ishøj og handler om at opretholde evnen til at klare sig selv længst muligt. Den støtte, der gives, rettes først og fremmest mod de områder, der giver den ældre størst livskvalitet.



Værdighed handler i høj grad om at have indflydelse på, hvordan man ønsker at leve sit liv. Dette ikke mindst når der opleves større forandringer og overgange i livet, som gør, at der er behov for hjælp og støtte. Vi har derfor fokus på, at man som borger inddrages i tilrettelæggelsen af den indsats, man får.