

Mail den 07-04-2021 fra Henrik Pedersen:

Hej Brian og Malene

Her er min noter og ideer til dagen.

Jeg forestiller mig at det er en lørdag i august, solen skinner, skolen er lige begyndt igen, alle trænger til at komme igang igen. Dørene åbner kl. 10 og lukker igen sidst på eftermiddagen eller noget. Gerne med et musikalsk indslag hvis der er penge til det.

Ved indgangen er der en splinterny udgave af fællespublikationen, som alle får i hånden sammen med et quizskema, der kan udfyldes med svar samlet fra alle boderne. Der er selvfølgelig en lodtrækning eller flere, og der er selvfølgelig gode præmier til vinderne. Måske vi skal finde nogle sponsorer?

Vi inddrager alt hele græsarealet, og tænker lige over hvor meget indendørs vi skal inddrage. Det er nok meget klogt at have hele indendørsarealet som backup, hvis det skulle vise at guderne har ignoreret vores bønner.

Spejderne har måske sat noget op med lidt bål og noget snobrød, gymnasterne og trampolinerne har deres redskaber fremme, og det omfang det kan lade sig gøre, kan man smide skoene og prøve sig af. Asmat indvier interesserede i spillets mysterier, og måske der er arrangeret noget opvisningskamp. Håndbold, fodbold, basket og volley slår sig løs på græsset, og bruger måske kunstgræsset på skift til opvisningskampe eller lignende.

Ungdomsskolen og musikskolen er der naturligvis også, og præsentere lidt af hvad de har at byde på. Måske vi også skal have en scene, hvor der kan være forskellige underholdende indslag eller repræsentative opvisninger i løbet af dagen. Det kunne være kampsport, gymnastik eller noget helt tredje. Måske der er råd til at købe noget musikalsk underholdning?

Kampsports klubberne har deres madrasser, og måske en interimistisk "boksring", hvor man kan prøve kræfter med sandsæk.

Dykkerklubben har på en eller anden måde, skaffet et bassin (det koster nok nogle penge), og propper gerne folk i en våddragt giver dem en sut i munden, og tager dem med en tur under overfladen.

Sejlklubben, kajakklubben surfklubben og roklubben har med lidt hjælp, fået fragtet nogle af deres både op til idrætscentret, så man kan få smag for sagerne helt tæt på.

Fitness har måske taget et par spinningscykler og nogle håndvægte med, og Tennis har jo banerne lige ved siden af.

Cafeen har udendørs salg af mad og drikkevarer osv, og måske vi har engageret en pølsevogn eller lignende.

Alle der har fantasien på plads, kommer med noget der giver et sjovt perspektiv på deres aktivitet. Måske håndbold og fodbold har et "skydetelt".

Det jeg hørte på mødet i dag, er at alle er klar. Vi skal nok bare tage os godt af organiseringen, foreningerne er klar. Vi skal se om vi kan involvere dem der ikke var der i dag, og jeg skal nok prøve at lave en tegning, af hvordan jeg forestiller mig idrætscentret anvendes.

Lad os se om vi kan realisere det.

\Henrik