



FORSIDE TILMELDING PROGRAM STRATEGISKE MØDER TEMAMØDER UDFLUGTER PRAKTISK INFO BOOK HOTEL KØB EN STAND OM FREDERICIA

Strategiske møder

De strategiske møder behandler tværfaglige og strategiske emner, og der vil være plads til debat undervejs. De strategiske møder finder sted torsdag d. 25. april kl. 11.30-13.00.

Strategisk møde 1: Kluge kommuner?

Smarte teknologier og moderne databehandling kan skabe grundlaget for at kommunerne, gennem en konstruktiv og demokratisk debat, kan frigøre store værdier til gavn for velfærden i kommunerne. Det kræver først og fremmest at beslutningstagerne i kommunerne aktiverer nysgerrigheden og det åbne sind for nye måder at gribe tingene an på. På dette strategiske møde får vi en indføring i de store potentialer, der ligger i gode nøgletal. Og vi diskuterer hvilke forudsætninger der skal være på plads for at nøgletal og data kan omsættes til konstruktiv handling.

Strategisk møde 2: FN's verdensmål

Alle taler om dem. Mange har taget dem til sig og er gået i gang. Men hvad kan kommunerne egentlig bruge verdensmålene til og hvordan arbejder man med dem konkret?

Kom og hør hvad de gør andre steder og hvordan mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund kan oversættes til dansk.

Strategisk møde 3: Kystbeskyttelse

Kommunerne har overtaget myndighedsopgaver om kystbeskyttelse, hvad kan og vil I opnå med det?

Vi ser på borgernes forventning til jer – og hvad kommunen basalt tilbyder borgerne. De ting matcher sjældent. Med afsæt i det dilemma drøfter vi jeres muligheder for at prioritere og finansiere kystbeskyttelse. Kan og vil I bruge myndighedsopgaven til at skabe sammenhæng i kystbeskyttelse på tværs af kommunegrænser?

Strategisk møde 4: Forsyning i fremtiden - er det en offentlig opgave?

Med forsyningsstrategien fra 2016 blev tonen slået an for den fremtidige forsyning. Folketinget ændrer på rammerne for vores vand, affald, fjernvarme, havne og beredskaber ved at lave selskaber. Ved at modernisere forsyningssektoren er målet at få en effektiv og sammenhængende forsyningssektor. Lykkedes det og hvad betyder det for kommunerne?

På dette strategiske møde vil hovedfokus være, hvad det offentlige ejerskab kan, og vi vil drøfte, hvordan vi lykkes med det. Vi vil inddrage erfaringer fra lande, der har privatiseret forsyningsvirksomheder og komme med eksempler på, hvordan kommunerne aktivt varetager ejerskabet.

Strategisk møde 5: Den cirkulære kommune er en bæredygtig kommune!

Kommunerne har en helt central rolle i at understøtte den cirkulære omstilling, både som bindeled mellem borgere og markedet, som myndighed, og i partnerskaber med borgere og virksomheder. Vores lineære måde at producere og forbruge på er ikke bæredygtig – ikke engang på kort sigt.

Overgangen til en cirkulær økonomi er en fantastisk mulighed for at omdanne vores økonomi og gøre den mere bæredygtig. Cirkulær økonomi bidrager til klimamålene og bevarelsen af verdens ressourcer, kan skabe lokale arbejdspladser og konkurrencemæssige fordele for danske kommuner og virksomheder i en verden, der undergår gennemgribende forandringer. Overgangen til en cirkulær økonomi vil også bidrage til at opfylde målene for 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Danmark har fået en strategi for cirkulær økonomi og KL har indgået et partnerskab med staten om cirkulære kommuner, og har for Nordisk Råd udviklet en vejledning der skal styrke kommunernes arbejde med at udvikle den cirkulære kommune.

Kom og bidrag og bliv klogere på den cirkulære kommune – den er bæredygtig!

Strategisk møde 6: Hvorfor er bestyrelsesarbejde i forsyningsselskaber noget særligt?

Hvad skal man være opmærksom på som kommunalbestyrelsesmedlem, når man er valgt til bestyrelsen i et kommunalt ejet forsyningsselskab? Arbejder man kun for selskabet? Har man et personligt ansvar for bestyrelsens beslutninger? Hvilke oplysninger må man dele med kommunen, hvad kan kommunen bistå med og hvad må kommunen bede dig om at gøre i selskabets bestyrelse?

Formålet med mødet er at give indsigt i de juridiske rammer for bestyrelsesarbejdet i et kommunalt ejet forsyningsselskab, der ofte er anderledes end i kommunalbestyrelsen. Målgruppen for mødet er alle, der er nysgerrige på de regler og dilemmaer, som findes i krydsfeltet mellem kommunalbestyrelsen, selskabets bestyrelse og den kommunale forvaltning. Forsyningssektoren bliver stadig mere kompleks. Det betyder stigende krav til indsigt i sager, ejerønsker og ansvar. Både for kommunen – herunder forvaltningen – og selskabets bestyrelsesmedlemmer.

På mødet kommer du til at løse cases med virkelige dilemmaer fra bestyrelseslokalet i et forsyningsselskab. Du vil også få lejlighed til at indgå i rollen som formand, næstformand og menigt bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab.