



Borgmesteren har ordet

(Forordet opdateres senere)

Indledning

Kulturpolitikken omfatter kultur-, fritids - og idrætslivet på lige fod

Kultur-, fritids og idrætsliv giver mulighed for, at menneskers kreative evner og færdigheder udvikles og styrker den personlige udvikling. Deltagelse i et aktivt kultur-, fritids- og idrætssliv ruste os til at forholde os til os selv, vores tid, samfund og historie på nye måder.

Denne refleksion og dannelse sker på mange niveauer, gennem oplevelser, debat, fysisk aktivitet og ikke mindst gennem de fællesskaber, som kultur er med til at skabe.

Kultur skaber reaktioner og relationer i og mellem mennesker.

Mødet med kultur fritid og idræt giver os mulighed for oplevelser og fællesskaber til udfordring, udfoldelse og fordybelse. Det giver vores liv værdi – og styrker vores fysiske og mentale sundhed

Kultur er en afgørende faktor for den konstante udvikling af identitet og selvforståelse samt vores mulighed for at blive aktive og deltagende medborgere, som styrker den lokale sammenhængskraft.

Med kulturpolitikken ønsker vi derfor at gøre kultur-, fritids- og idrætslivet mere vedkommende for endnu flere af byens borgere, så alle får mulighed for at tage del i byens tilbud og aktiviteter, gennem hele livet.

I kulturpolitikken bruges "kulturen" som et samlende begreb for alle de områder vi beskæftiger os med som fritid, idræt, foreningsliv, kunst, kreative miljøer mv.

Værdigrundlag

Udgangspunktet for arbejdet med kultur, fritid og idræt er baseret på vores fælles grundlæggende værdier, og vores holdning til hvad kulturen i Ishøj skal bidrage til:

Inkluderende og kreative oplevelser bidrager til personlig udvikling og demokratisk dannelse, som opbygger og styrker fællesskaber og giver øget livskvalitet.

I Ishøj Kommune betragter vi kultur-, fritids- og idrætslivet som et virkemiddel, der sætter reaktioner og processer i gang.

Kulturen er et element, der fremmer eftertænksomhed, udvikling og vækst og er en væsentlig del af livet. Kulturen bevæger os både fysisk og mentalt og skaber både aktivitet og debat som berører, fornøjer og udfordrer os. Kulturen påvirker os og skaber en reaktion, som vi bygger videre på.

Derfor skal kulturen i Ishøj løbende udvikles og følge med tiden for at være relevant og tilgængelig for alle borgere og gennem hele livet.



Vision

Kulturliv skaber øget indsigt og udsyn på tværs af verdener

Vores mål er et kultur- fritids- og idrætsliv der:

- Skaber mulighed for at mødes i meningsfulde mangfoldige fællesskaber på tværs af køn, alder og sociale grupper
- Skaber mulighed for dannelse og nye erkendelser, både personlige og mellem mennesker

Vi bevæger os mod visionen ved at arbejde fokuseret med temaerne, med værdigrundlaget som fundament.

Temaer

Kulturen som livsledsager

For den enkelte borger hele livet

I Ishøj bruger vi kultur, fritid og idræt som et virkemiddel til at skabe glæde, oplevelser og livskvalitet i den enkelte borgers liv. Kultur skaber mulighed for den enkeltes personlige udvikling.

I Ishøj har vi kulturgaranti der giver mulighed for at møde kunst og kultur hele livet igennem: Fra vuggestue over folkeskole til voksertilværelse og ældreliv.

Kulturens bidrag til dannelse

Almen dannelse og deltagelse i et fællesskab

I Ishøj er kultur-, fritids- og idrætslivet rammen, hvor dannelse, læring, fællesskab og demokrati kan udfolde sig – via kulturens tilbud og aktiviteter tilegner man sig nye færdigheder og forståelser, man lære at lytte til andre, vente på tur, bruge sin stemme og deltage i et demokratisk lokalsamfund. Kultur, fritid og idræt skaber eftertænksomme og hele mennesker, som ser sig selv som en del af lokalsamfundet.

Kulturlivets mangfoldighed på tværs

På tværs af sammenhænge, institutioner og deltagelsesniveauer

I Ishøj skabes kulturlivet gennem tilbud, oplevelser og erkendelser på forskellige niveauer og i forskellige sammenhænge. Det skabes vores institutioner, i fællesskab i foreningerne og på egen hånd. I Ishøj har kulturen derfor mange udtryksformer f.eks. at lytte til musik, at slå en fjerbold i gulvet, at nyde en oplæsning af digte eller en bog eller aktivt at yde et bidrag til et fællesskab. I Ishøj er kulturen multikulturel, og bygger bro på tværs af køn, etnicitet, alder og sociale grupper. Kulturliv skabes på tværs af eksisterende institutioner, fællesskaber og lokalsamfund, og kulturliv kan udfoldes i helt nye og uprøvede former på tværs af traditioner og eksisterende normer.

Kulturens etablerede og spontane arenaer

Fysiske faciliteter hvor kultur finder sted

I Ishøj finder kultur, fritid og idræt sted både inde og ude, i allerede etablerede rammer eller på nye midlertidige pladser. Kulturlivet der foregår i kulturinstitutioner, på museer, i idrætshaller, foreningshuse, i boligområder, på gaden, i naturen. I Ishøj udspiller kultur sig det sted, hvor borgerne stopper op, får sig en oplevelse og bliver hængende i en tid.

I Ishøj betragtes kulturlivet som kreative miljøer, demokratiske møder og et sted mellem hjem og arbejdsplads.



Kultur og sundhed

Meningsfulde fællesskaber og aktiviteter for alle

I Ishøj handler velfærd om mennesker, medborgerskab og relationer. Kultur-, fritids- og idrætstilbud understøtter, at mennesker mødes i meningsfulde fællesskaber og netværk, som danner grobund for både fysisk og mental sundhed, trivsel og livskvalitet.

I Ishøj bruger vi kunst, kultur og idræt som sundhedsfremmende initiativer, og sætter det hele menneske i centrum og ikke sygdommen eller de helbredsmæssige udfordringer.

Vi samarbejder på tværs af kulturen og de mere traditionelle sundheds- og velfærdsområder som forebyggelse og rehabilitering. Vi skaber innovative løsninger sammen med andre for at integrere borgere med særlige behov på nye måde, så alle i Ishøj har mulighed for at udvikle og udfolde deres ressourcer og uligheden begrænses.

Det fysiske og det mentale hænger uadskilleligt sammen, og ved at fokusere på, at styrke både den fysiske og den mentale sundhed, bliver man som menneske langt bedre til at takle livets udfordringer.

Ishøj – Kunstens by

Oplevelser, inspiration og identitet

I Ishøj arbejder vi med kunst på mange måder: med borgere som medskabere i vores institutioner, skoler og på plejecentre, med kunst som sundhedsfremmende element, med kunst som metode til byudvikling og med både midlertidige og permanente kunstværker og installationer i det offentlige rum og institutioner. Kunsten vækker følelser, den udfordrer vores forståelser og giver livsenergi. I Ishøj bruger vi kunsten aktivt til at inspirere os og starte samtaler, som styrker vores kreativitet og demokratiske evner.

I Ishøj gør kunsten i det offentlige rum og på institutioner en forskel for både borgere og besøgende. Vi bruger kunsten til at tilføje oplevelser og overraskelser i vores by og byrum, og til at styrke Ishøjs potentiale som et attraktivt sted at bo og give Ishøj en stærk og positiv identitet

I Ishøj er kunsten synlig i vores byrum, vores institutioner, vores boligområder og vores natur – i bymidten, landsbyerne, i Strandparken, både hvor det er oplagt, og der hvor man mindst venter det.